



Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-10

Van de redactie :

Onlangs was uw redacteur aanwezig bij het leggen van Stolpersteine in Noordwijk. De eerste steen werd gelegd voor Mannes Tromp uit Groningen, een 2^e neef in de 1^e graad van ondergetekende. De organisatie was ontzettend goed gedaan en de leden van de St. Stolpersteine Noordwijk waren hartelijk en warm. Meer over Mannes leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Heeft u dat soms ook wel eens, dat je zou willen dat je jezelf in twee kon splitsen? Nou, ik had dat deze week wel. Aan de ene kant wilde ik nog graag wat artikelen schrijven maar aan de andere kant was ook verder onderzoek in Groningen noodzakelijk. Helaas is dat vanuit Krimpen a/d IJssel niet echt om de hoek. Dan wordt het kiezen en werd gekozen voor onderzoek in Groningen om de verhalen die in de pijplijn zitten van meer informatie te kunnen voorzien voor u. Welke verhalen dit zijn leest u in deze nieuwsbrief.

Met dank aan:

Nehemia Mulder

Voor het doorgeven van de juiste geboortedatum van Hendrik Woltjer.

Wijziging / Toevoeging

Samuel Woltjer

Correctie van de geboortedatum van zijn vader Hendrik Woltjer [Ga naar de pagina...](#)

Nieuwe verhalen / pagina's

Feest-, Gedenk- en Treurdagen 2022

Wie alvast rekening wil houden met de Joodse en Israëliëse feest-, gedenk- en treurdagen voor 2022 kan hier nu al een overzicht van vinden op Joods Groningen [Ga naar de pagina...](#)

Mannes Tromp

Op 29 september j.l. werd een Stolperstein gelegd in Noordwijk voor de uit Groningen afkomstige Mannes Tromp. Waarom hij in Noordwijk verbleef en wat zijn lot was leest u in dit verhaal waarin ook een korte videoreportage over Mannes. [Ga naar de pagina...](#)

Mozes Gans

Mozes Gans wordt geboren in Grijpskerk op 12 april 1880. Hij is een zoon van vleeshouwer Abraham Gans (Niezijl gem. Grijpskerk, 17 oktober 1843 - Grijpskerk, 5 december 1921) en Alegonda van Geuns (Ulrum, 16 oktober 1843 - Grijpskerk, 20 februari 1904). Mozes wordt veehandelaar en trouwt op 5 augustus 1915 in Groningen met [lees verder...](#)

Binnenkort te verwachten:

Het verhaal over Daniël Silverberg en zijn gezin

Het verhaal over Nathan Cohen en zijn gezin

De historie van de Joodse gemeenschap in Winschoten

Nieuwe Media

Videoreportage Stolperstein Mannes Tromp

Tijdens het leggen van de Stolperstein voor Mannes Tromp is er een korte videoreportage gemaakt die u kunt terugvinden onder het [verhaal](#) van Mannes en op de [mediapagina](#).

Lopende Evenementen

Expositie “Joods Erfgoed en Pekelder Zilverschatten”

20 juni – 31 oktober 2021

Kostbaar toraschild

Aanleiding voor de expositie is de recente verwerving van het toraschild van de kille Pekela door het Museum Het Kapiteinshuis (een toraschild is een versiersing van zilver op de toramantel die de torarol omhult). Het schild werd in 1906 gemaakt door twee zilversmeden uit Groningen: R. van Weering en J. van Duinen, en door de vrouwengroep van de synagoge: Bigdei Koudesj (‘kleren van heiligheid’) geschonken. [Lees verder...](#)

Tentoonstelling “Joods Leven in de Grensstreek”

4 t/m 30 oktober 2021

Locatie: Cultuurhuis de Klinker, Winschoten

De reizende tentoonstelling Joods leven in de grensstreek doet Cultuurhuis De Klinker in Winschoten aan. De tentoonstelling is tijdens openingstijden te zien in de foyer van het gebouw. Bezoekers kunnen via multimedia toegang krijgen tot vele persoonlijke verhalen. Er zijn panelen, een aanraakscherm, video's en voorwerpen. Cultuurhuis De Klinker is geopend op maandag van 13.00 – 18.00 uur, di t/m vr van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. [Meer informatie..](#)

Toekomstige Evenementen

Kristalnacht Herdenking

7 november 2021

Gerdi Verbeet spreekt op zondag 7 november de Kristalnacht Herdenkingsrede uit. Daarnaast treedt het koor Femmes Majeures op met liederen op tekst van Ilse Weber.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in de synagoge wordt een stille tocht gehouden van het Waagplein naar Folkingestraat.

Meer informatie over het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Elke naam telt

8-15 mei 2022

In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en vindt nu plaats plaats van 8-15 mei 2022. [Meer informatie...](#)

Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw evenement wordt dan weergegeven op de evenementen pagina van Joods Groningen.

Wat is úw verhaal

Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto's etc. in te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden.

Facebook groep Groninger Familie van Dam

Groninger Familie van Dam

Privé groep · 51 leden



Deze groep is bedoeld voor iedereen die afstamt van [Gomprecht Abrahams van Dam](#) en [Froukje Salomons Cohen](#). In deze groep kunnen familieleden contact leggen met elkaar, de familiebanden aanhalen, informatie met elkaar uitwisselen etc.

Let op! Vermeld bij uw aanmelding wat uw familierelatie is tot dit stamouder echtpaar en/of tot welke, hieruit voortgekomen, familie u behoort.

+ Lid worden

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl