

Toespraak van de voorzitter van de Joodse Gemeente Groningen t.g.v. de opening van de museale opstelling in de Folkingestraat Synagoge op 5 september 2021.

Zeer geachte commissaris van de Koning, geacht bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge,

Geachte aanwezigen,

Wie had 50 jaar geleden kunnen denken dat wij heden in dit gebouw de officiële opening zouden meemaken van een zeer bijzondere museale opstelling over het voorbije en hedendaagse joodse leven in Groningen!

Als het in de jaren zeventig aan het toenmalige College van B&W had gelegen, hadden hier nu huizen gestaan.

De weinige Joden, die hier toen nog woonden, zouden op den duur komen te overlijden of toch wel naar Israël gaan, zo was de algemene gedachte, ook bij het bestuur en onze leden. Wat moeten we met dit grote gebouw en zijn herinneringen aan de niet meer terug gekomenen. Dat het toch anders liep was o.a. te danken aan Nico Rost met zijn boek: "De vrienden van mijn vader" waarin hij twijfels uitsprak over de bestaansmogelijkheid dit gebouw, maar vooral ook aan de enorme inzet van Lennie Wolgen-Salomons om het gebouw te behouden.

Uiteindelijk werd het gebouw gered, gerestaureerd en in 1982 als synagoge weer in gebruik genomen.

Wat wij ons als Joodse Gemeente 40 jaar geleden, evenmin konden voorstellen was de ervaring van het antisemitisme in dit land. Destijds was toch de gedachte, de hoop, dat na, wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd, voor goed kon worden afgerekend met dit verschijnsel.

Mede onder invloed van het conflict tussen Israël en de Palestijnen is het antisemitisme een groeiend probleem geworden. Docenten die in de klas niet meer over WO II durven en willen spreken, noodzakelijke beveiliging van joodse objecten, spreekkoren in stadions, schaamteloze "vuiligheid" op social media. " Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas", hoe pijnlijk klinkt dat niet. Het lijkt allemaal te kunnen en te mogen.

Gelukkig is er ook aandacht voor deze bijna modieuze discriminatie.

Te noemen:

Het om de vijf jaar lezen in voormalig Kamp Westerbork van alle ruim 100.000 namen, de nationale holocaust-herdenking, de jaarlijkse herdenking op veel plaatsen - ook hier - van de Kristallnacht.

Recentelijk de aanstelling door de Minister van Justitie van Eddo Verdoner als nationaal coördinator antisemitisme bestrijding (hoewel wij ons afvragen wat hij kan uitrichten).

Ook in dat licht is het daarom zo verheugend, dat vandaag in dit gebouw het museum wordt geopend die zo beeldend laat zien wat jodendom inhoudt.

En tevens is onze sjoel gehuisvest met een zo prachtige verdeling tussen museum en religieuze ruimte., waar ook nu al veel schoolklassen uit basis of voortgezet onderwijs voorlichting krijgen.

Dit is te danken aan de architect Piet Cohen, waarover zojuist een tentoonstelling is beeindigd

Ik wil het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge dan ook van harte feliciteren met deze totstandkoming. Van redelijk dichtbij hebben wij kunnen waarnemen met hoeveel inzet, energie en vasthoudendheid dat is gebeurd. Ik wil ook hier de naam noemen van Willy van der Schuit, die met zoveel inzet en inleving dit heeft volbracht. Wij hopen uiteraard dat deze nieuwe museale opstelling zal bijdragen aan het beoogde doel: betere kennis van het Jodendom. Dan denk ik natuurlijk met name aan de jongeren. Voor velen van hen, en zeker voor die jongeren van allochtone komaf, zal het een eerste kennismaking zijn

Tenslotte: wat zou het in onze ogen geweldig zijn als in dit land een initiatief zou worden genomen met als doel dat alle leerlingen in de hoogste klassen van de basisschool of de eerste klas van het voortgezet onderwijs - ook voor het speciaal onderwijs - eenmaal een bezoek zouden brengen aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork, met uiteraard een doelgerichte voorbereiding.

Ik denk dat voor alle docenten op scholen, die daarmee te maken hebben, dit een enorme steun zou betekenen voor het onderwijs over dit onderwerp.

Ik hoop dat er initiatieven komen om dit van de grond te tillen. En wat zou het mooi zijn als onze koningin hierbij betrokken zou kunnen worden. Tenslotte moest zij destijds ook inburgeren.

Namens de Joodse Gemeente Groningen: nogmaals onze felicitaties en wij wensen bestuur, dagelijkse leiding van de Stichting en uiteraard alle vrijwilligers heel veel succes met dit project.

En tenslotte willen wij onze grote dank uiten aan de Stichting.

Derhalve hebben wij een boom laten planten in Israel op naam Van de Stichting Folkingestraat Synagoge en onze Rabbijn Spiero zal wanneer hij weer in Groningen is deze MEZOEZA aanslaan bij de vooringang van deze mooie sjoel.
Dank U

Mag ik dan nu deze boom en Mezuza aan ... overhandigen.