



Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-07

Van de redactie

Het is alweer enige tijd geleden dat Wilna de Grooth-van der Sluis bij mij kwam met het verhaal over de zoektocht naar de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen van [12 zilveren lepeltjes](#). Deze mensen woonden (kort?) in de [Nieuwe Boteringestraat 70](#) te Groningen, maar niet bekend is om welk gezin het gaat. In de hoop verder te komen werd een oproep geplaatst op Joods Groningen. Hier is wel een reactie op gekomen maar daarbij is jammer genoeg niet onomstotelijk vast komen te staan dat het hier om een rechtmatige erfgenaam gaat. Reden waarom Wilna de Grooth en ik besloten hebben een oproep te plaatsen in het N.I.W. van 23 juli a.s. in de hoop zo meer mensen te bereiken en de zoektocht tot een goed einde te brengen.

Wilna is bij velen van u bekend als vrijwilligster in de Synagoge Groningen waar zij zich met hart en ziel inzet voor de Joodse gemeenschap. Zij heeft ook regelmatig geholpen bij het opknappen van Joodse begraafplaatsen in den lande. Vaak geeft Wilna tips aan Joods Groningen over interessante artikelen in de media of op handen zijnde evenementen. Van deze informatie wordt natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt. Dat zij als Christen het Joodse volk een zeer warm hart toedraagt heeft zij niet van een vreemde zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Met dank aan:

Nehemia Mulder

Voor zijn bijdrage die dit keer gaat over de synagoge aan het Zuiderdiep. [Ga naar de pagina...](#)

Robert Mulder

Voor het delen van informatie over Joodse bewoners uit de Herewegbuurt welke voorkomen in het project ["Elke naam telt"](#). Iedere maand zal een deel van deze informatie als verhaal aan Joods Groningen toegevoegd worden. Heeft u aanvullende informatie over personen die genoemd worden in dit project, dan wordt het zeer op prijs gesteld als u die wilt delen door een mail te sturen naar info@robertmulder.nl.

Alle overige (aanvullende) informatie en/of uw verhaal kunt u melden via info@joodsgroningen.nl.

Wijziging /Toevoeging

Media

De filmpjes van de expositie “Vrijheid met een Zwarte Rand” en de vertelling van Wout van Bekkum vanuit de synagoge in Bourtange op 4 mei j.l. waren niet meer toegankelijk onder de bestaande urls. Deze zijn daarom bijgewerkt en/of vervangen. [Ga naar de pagina...](#)

Menu's

Het menu “[Gebouwen](#)” verwijst nu naar een overzicht van de hieronder vallende indexen. Dit zijn tot op heden: bedrijven index, gebouwen index en Apeldoornsche Bosch. Deze zijn ook zichtbaar als uitklapbaar sub-menu.

Onder het menu “Gebouwen” zijn de sub-menu's Muntendam en Groningen verwijderd. Inmiddels begint het aantal beschreven gebouwen gestaag te groeien en dat levert problemen op als er te veel items in een uitklapbaar sub-menu staan. Het sub-menu verdwijnt dan voor u de gelegenheid gehad heeft uw keuze te maken. U kunt nu alle gebouwen terug vinden in de “[Gebouwen Index](#)”.

Nieuwe Boteringestraat 70

Inmiddels is bekend dat het echtpaar Biebericher-te Bos een dochter had en dat Harmina Biebericher-te Bos is overleden. Het artikel is met de nieuwe informatie aangepast. [Ga naar de pagina...](#)

Nieuwe verhalen

Jacob Bollegraaf

Jacob Bollegraaf wordt geboren in Winschoten op 10 februari 1910 als enig kind van lompensorteerder Lazarus Bollegraaf (Winschoten, 29 juli 1884 - Winschoten, 17 oktober 1911) en Esther Salomon (Winschoten, 4 september 1884 - Auschwitz, 11 september 1942). Jacob is slechts 1,5 jaar jong als [lees verder...](#)

Synagoge Zuiderdiep

Het besluit van het kerkbestuur van de Groninger Joodse gemeente om de chazan (voorzanger) te laten begeleiden door een zangkoor leidt in 1851 tot een ernstig conflict. Volgens Stefan van der Poel “*ter vervanging van het chaotische geschreeuw dat tot die tijd voor bidden doorging*”. Tijdens een synagogedienst komt het zelfs tot een handgemeen. De tegenstanders besluiten zich af te scheiden en vormen de gemeente Teschuath Jisraël (Redding van Israël). [lees verder...](#)

Nieuwe Media

Yad Vashem onderscheiding uitgereikt in Synagoge Folkingestraat

Reportage van Grandioos Nederland over de Yad Vashem onderscheiding die postuum uitgereikt werd op 27 augustus 2018 aan Willem & Gerritdina van der Sluis – Huiskes en in ontvangst genomen werd door hun dochter Wilna de Grooth-van der Sluis. [Ga naar de pagina...](#)

Podcast Confectie-industrie Groningen gaf de toon aan

De confectionairs van Groningen, Levie: de oudste en de laatste, staan centraal in een interview van Radio Noord met publicist Johan van Gelder. (1996) [Ga naar de pagina...](#)

Nieuwe Evenementen

Expositie “Design for living, living for design”

25 juli – 01 oktober 2021

40 jaar Groningse Synagoge van Piet Cohen

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de synagoge in Groningen opnieuw in gebruik werd genomen. Dat gebeurde in een splinternieuw interieur, ontworpen door industrieel ontwerper Piet Cohen.

Dit veertigjarig jubileum is een mooie aanleiding om deze zomer in de Groningse sjoel een expositie over deze veelzijdige Joodse ontwerper te organiseren. Met een titel die veel over Piet Cohen en zijn werk zegt: Design for living, living for design. Over Piet Cohens leven, zijn Groningse sjoelontwerp en zijn vele ontwerpen die variëren van badkameraccessoires tot judaïca. [Lees verder...](#)

Lopende Evenementen

Expositie “Joods Erfgoed en Pekelder Zilverschatten”

20 juni – 31 oktober 2021

Kostbaar toraschild

Aanleiding voor de expositie is de recente verwerving van het toraschild van de kille Pekela door het Museum Het Kapiteinshuis (een toraschild is een versiersing van zilver op de toramantel die de torarol omhult). Het schild werd in 1906 gemaakt door twee zilversmeden uit Groningen: R. van Weering en J. van Duinen, en door de vrouwengroep van de synagoge: Bigdei Koudesj (‘kleren van heiligheid’) geschonken. [Lees verder...](#)

Toekomstige Evenementen

Elke naam telt

8-15 mei 2022

In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en vindt nu plaats plaats van 8-15 mei 2022. [Meer informatie...](#)

Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw evenement wordt dan weergegeven op de evenementen pagina van Joods Groningen.

Gezocht

Informatie winkeliers Folkingestraat

Joods Groningen is op zoek naar personen die informatie, herinneringen, spulletjes en/of anekdotes hebben over de winkeliers en hun winkels in de Folkingestraat vóór de Shoah. U kunt zich melden per e-mail aan info@joodsgroningen.nl.

Wat is úw verhaal

Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto's etc. in te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden.

Facebook groep Groninger Familie van Dam

Groninger Familie van Dam

Privé groep · 50 leden



Deze groep is bedoeld voor iedereen die afstamt van [Gomprecht Abrahams van Dam](#) en [Froukje Salomons Cohen](#). In deze groep kunnen familieleden contact leggen met elkaar, de familiebanden aanhalen, informatie met elkaar uitwisselen etc.

Let op! Vermeld bij uw aanmelding wat uw familierelatie is tot dit stamouder echtpaar en/of tot welke, hieruit voortgekomen, familie u behoort.

[+ Lid worden](#)

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl