



Nieuwsbrief Joods Groningen 2021-05

Van de redactie

Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is er veel gaande in Israël. Joods Groningen houdt zich normaal gesproken niet met actuele politieke kwesties bezig. Haar doel is het behoud van Joods erfgoed en de Joodse historie in de provincie Groningen. Toch wil ik in deze nieuwsbrief niet helemaal voorbij gaan aan de huidige situatie in Israël. Uw redacteur wenst iedereen, hier en in Israël, daarom veel wijsheid en sterkte toe. Laten wij allen hopen dat de huidige escalatie in het land snel voorbij zal zijn en uw geliefden, indien u die daar heeft, allen behouden zullen blijven.

Het is nog steeds onzeker of de opening van het project “Elke naam telt” door kan gaan op 30 mei 2021. De organisatoren én uw redacteur kijken dan ook met spanning uit naar de persconferentie van 18 mei a.s.. De hoop is dat door verdere versoepeling van de Corona-maatregelen de synagoge weer open mag voor publiek. Mocht dit niet tijdig lukken dan wordt de opening uitgesteld tot mei 2022. Uiteraard wordt u via deze nieuwsbrief en de website van Joods Groningen hiervan op de hoogte gehouden.

Op 15 april 2021 verscheen het boek “Joodse Huizen deel 7”. In deze boekenserie worden de verhalen van vooroorlogse Joodse bewoners beschreven aan de hand van hun adres. In dit deel worden o.a. de verhalen verteld van de bewoners van de Praediniussingel 15 en Blijhamsterstraat 9 in Groningen. Voor een overzicht van alle locaties die besproken worden in de boeken kunt u terecht op de website van [Joodse Huizen](#). .

Bijgewerkt

Archief Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven uit het eerste kwartaal van 2021 zijn toegevoegd aan het archief. [Ga naar het archief...](#)

Wijziging / Toevoeging Menu's

Menu Media

dit menu kunt u nu vinden onder het hoofdmenu “Cultuur” en verwijst rechtstreeks naar de “[Media Index](#)” met daarin een overzicht van de diverse media die u op Joods Groningen kunt vinden. Door op de titel van een categorie te klikken wordt u naar de desbetreffende pagina gebracht.

Sub-menu Documentaires en Films

Dit sub-menu is toegevoegd aan het menu “Media” zodat u sneller toegang toe heeft tot deze pagina.

Sub-menu Podcasts

Dit sub-menu is toegevoegd aan het menu “Media” en brengt u naar de nieuwe pagina “Podcasts”.

Nieuwe pagina's

e-Books

Vanaf deze pagina kunt u geheel gratis e-books downloaden. [Ga naar de pagina...](#)

Podcasts

Omdat de media pagina aardig gevuld begint te raken is een aparte pagina aangemaakt waarop nu alle podcasts te vinden zijn. Zo blijft het overzichtelijk om de diverse media te vinden (zie ook wijziging/toevoeging menu's). [Ga naar de pagina...](#)

Straten in Leek

De pagina “Straten index Leek” is vervangen door een nieuwe pagina “Straten in Leek”. Hier kunt u een overzicht vinden van alle adressen waar rond 1941 Joden woonden met een korte beschrijving van de bewoners. Omdat in die tijd alle woningen waar het om gaat aangeduid werden met de letter A gevolgd door een nummer staan deze allemaal op dezelfde pagina. De oude aanduiding wordt aangevuld met de huidige adressering. Indien er een meer uitgebreid verhaal over een bewoner te vinden is op Joods Groningen dan kunt u dit zien aan de link streep onder de naam die u naar dat verhaal brengt. [Ga naar de pagina...](#)

Nieuwe verhalen

Blok's Melkhandel

Op 12 mei 1938 wordt in de Folkingestraat 51 Blok's Melkhandel geopend. Eigenaar van deze koosjere winkel is Samuel Blok, geboren te Groningen op 26 september 1909 als één van de 7 kinderen van Abraham Blok (Groningen, 18 december 1879 - Auschwitz, 12 oktober 1942) en Mietje Frank (Groningen, 25 augustus 1884 - Auschwitz, 12 oktober 1942). Samuel is bepaald niet de eerste winkelier in het pand. [Lees verder...](#)

Nieuwe Media

Gratis e-book over The Bolly Band

Auteur Alex Alferink kwam een foto tegen van het Groningse feestorkest The Bolly Band. Hij werd erdoor geïntrigeerd toen hij met anderen rond het jaar 2001 begon met onderzoek naar werkkamp

Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug. Hier kwam namelijk een grote groep Joodse mannen uit Groningen terecht nadat zij op 10 juli 1942 hiervoor door de Nazi's opgeroepen waren. Onder hen bevonden zich ook leden van The Bolly Band. Alex wilde meer weten over de personen op de foto en in 2002 werd door hem voor het eerst een oproep gedaan in de Groninger Gezinsbode. Hier kwamen al snel reacties op en volgde ook de nodige media-aandacht.

In de hoop nog meer te weten te komen besloot Alex een e-book te schrijven in .pdf formaat over het orkest, de orkestleden en hun families. Dit e-book is nu geheel gratis door hem beschikbaar gesteld via Joods Groningen voor iedereen die daar in geïnteresseerd is. [Lees verder...](#)

Video - Dodenherdenking 4 mei Kloosterhaar

In Werkkamp Kloosterhaar zijn veel Groningse mannen terechtgekomen die uiteindelijk vermoord zijn door de Nazi's. Reden genoeg voor Joods Groningen om deze video te plaatsen. [Ga naar de video...](#)

Video - Vrijheid met een zwarte rand

Liefke Knol sprak verschillende ooggetuigen en maakte in opdracht van Synagoge Groningen de film "Vrijheid met een zwarte rand". Deze film werd uitgezonden in een uitzending van RTV Noord op dinsdag 4 mei 2021. [Ga naar de video...](#)

Video – Wout van Bekkem in Bourtange

Prof. dr. Wout van Bekkem vertelde op 4 mei j.l. over de families Sachs en Frank, die tweehonderd jaar deel uitmaakten van het leven in de Oost-Groningse dorpen Bourtange en Vlagtwedde. Dit werd via een livestream van Open Joodse Huizen uitgezonden, verzorgd vanuit de synagoge in Bourtange. U kunt deze video nu terugkijken. [Ga naar de video...](#)

Podcast - Elie Aron Cohen

Elie Aron Cohen groeide aan het begin van de 20e eeuw op in de Folkingestraat, het hartje van de Joodse buurt in Groningen. Als arts wist hij de concentratiekampen te overleven. Jarenlang vroeg hij zich af, hoe het zo ver had kunnen komen en... hoe het kwam dat hij nog leefde.

Deze podcast is gemaakt in het kader van het project Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in Groningen. [Ga naar de podcast...](#)

Podcast – Ruth Marion Weile

Vluchten zonder ouders... het verhaal van Ruth Marion Weile. In 1938 moet Ruth helemaal alleen vluchten en zo komt ze na een lange omweg in Groningen en later in Haren terecht. Een aantal vrolijke foto's herinneren aan het ogenschijnlijk onbezorgde jonge leven, dat eigenlijk nooit onbezorgd is geweest.

Deze podcast is gemaakt in het kader van het project Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in Groningen. [Ga naar de podcast...](#)

Evenementen

I.v.m. de lockdown zijn er tot tenminste 19 mei 2021 geen fysieke evenementen.

Elke naam telt

Let op! Gewijzigde datum

In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en het zal nu hopelijk plaatsvinden van 30 mei – 6 juni 2021. [Meer informatie...](#)

Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw evenement wordt dan weergegeven op de evenementen pagina van Joods Groningen.

Gezocht

Informatie winkeliers Folkingestraat

Joods Groningen is op zoek naar personen die informatie, herinneringen, spulletjes en/of anekdotes hebben over de winkeliers en hun winkels in de Folkingestraat vóór de Shoah. U kunt zich melden per e-mail aan info@joodsgroningen.nl.

Wat is úw verhaal

Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto's etc. in te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden.

Facebook groep Groninger Familie van Dam

Groninger Familie van Dam

Privé groep · 50 leden



Deze groep is bedoeld voor iedereen die afstamt van [Gomprecht Abrahams van Dam](#) en [Froukje Salomons Cohen](#). In deze groep kunnen familieleden contact leggen met elkaar, de familiebanden aanhalen, informatie met elkaar uitwisselen etc.

Let op! Vermeld bij uw aanmelding wat uw familierelatie is tot dit stamouder echtpaar en/of tot welke, hieruit voortgekomen, familie u behoort.

[+ Lid worden](#)

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl