



Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van Joods Groningen!

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van [Joods Groningen](#). Na reeds jaren de websites [Joods Amsterdam](#) en [Joods Erfgoed Rotterdam](#) van historicus Rob Snijders te hebben gevolgd kwam het idee op dat er eigenlijk een gelijksoortige website voor Groningen zou moeten komen. Na overleg met Rob werd er al vrij snel een Facebook pagina aangemaakt maar de website zou nog een paar jaar op zich laten wachten vanwege allerlei omstandigheden. Nu is deze dan toch een feit. Er zijn heel wat uren research voorafgegaan aan de publicatie van de eerste artikelen. Het was alle moeite dubbel en dwars waard want de reacties na de lancering op 24 mei j.l. waren overweldigend.

Er wordt naar gestreefd om steeds rond de 15e van elke maand een nieuwsbrief uit te brengen. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van nieuws omtrent Joods Groningen en nieuwe items op de website.

Welk gebied valt er onder Joods Groningen?

In de begin periode meende ik dat Joods Groningen zich in eerste instantie zou kunnen beperken tot de stad Groningen. Al vrij snel werd duidelijk dat dit uitgebreid moest worden naar de overige joodse gemeenschappen in de provincie Groningen gezien de constante onderlinge migratie. Vanaf nu kunt u dus ook verhalen tegen gaan komen van de overige joodse gemeenschappen in de provincie.

Met wie werkt Joods Groningen samen?

Uiteraard is er een samenwerking met de websites [Joods Amsterdam](#) en [Joods Erfgoed Rotterdam](#) van Rob Snijders. Tijdens een telefonisch onderhoud en later in een overleg op 14 juni j.l. in het Rabbinaatshuis met de beheerders van de [Folkingestraat Synagoge](#) zijn er concrete afspraken gemaakt tot samenwerking met elkaar. Joods Groningen zal ter zake doende activiteiten van de Synagoge melden op de pagina "[Evenementen](#)" en eventuele podcasts van de Synagoge plaatsen op de pagina "[Media](#)". De Synagoge zal Joods Groningen voorzien van informatie, beeldmateriaal en verhalen. Uiteraard behoort hiertoe ook de historie van de huidige Synagoge in Stad.

Op zondag 21 juni a.s. zal er overleg tot samenwerking plaatsvinden met Freddie Ekkel van het [Dorpsarchief Kloosterhaar](#) die o.a. het erfgoed van de werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar beheren. In deze werkkampen kwamen in juni 1942 veel Groningse mannen terecht die later op transport gezet zijn naar de concentratie- en vernietigingskampen.

Verder zijn er nog een aantal organisaties die interesse getoond hebben voor samenwerking met Joods Groningen maar hiermee moet nog overleg gepleegd worden wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Dank aan de volgende personen voor hun bijdrage in welke vorm dan ook:

Anna Pool, Betty Kazin-Rosenbaum, Ellen v.d. Spiegel Cohen, John Löwenhardt, Korrij Bakker, Rob Snijders en Wilna de Grooth.

Welke artikelen zijn op dit moment te lezen via Joods Groningen:

Bij de start van de website zijn er in korte tijd een groot aantal artikelen gepubliceerd. Het zou te veel worden die in deze nieuwsbrief allemaal uitgebreid te behandelen. Daarom zal voor deze ene keer volstaan worden met korte informatie over de rubrieken die u op dit moment kunt vinden:

Historie

Hier worden de eerste sporen van Joden in de provincie besproken en vervolgens die van de Joden in de stad Groningen ook wel Stad genoemd.

[Historie der Joden in Groningen](#)

Pas in de tweede helft van de 16^e eeuw wordt melding gemaakt van joden in de provincie Groningen. Het betreft hier zgn. Asjkenazische joden die ook wel Hoog-Duitse joden genoemd worden. In tegenstelling tot de Sefardische joden waren dit over het algemeen arme mensen. Zij moesten veelal uitwijken vanuit Oost-Friesland maar [lees verder...](#)

Gebouwen

Hier vindt u de geschiedenis van gebouwen die een belangrijke rol speelden in het Joodse leven. Momenteel omvat dit hoofdstuk de verhalen van: [Beth Zekenim](#) (het oudeliedengesticht), de locatie waar de eerste gebedsdiensten in Stad gehouden werden aan de [Poelestraat](#) en de eerste echte synagoge in Stad aan de [Steentilstraat](#).

Personen

Hier kunt u nu de levensverhalen lezen van: [Roosje van Dam](#), [fam. Louis Goudsmit](#), [fam. Benjamin de Jonge](#), [fam. Jacob Krammer](#), [fam. Izaäk Rosenbaum](#) en de familiegeschiedenis van [mevr. Ellen v.d. Spiegel Cohen](#).

Straten

De stratenindex bevat in alfabetische volgorde de namen van straten die genoemd worden in de diverse artikelen. In een later stadium zal het verhaal van die straten en de betekenis per straat in het leven van joodse Groningers verteld worden.

Oproep

Op dit moment staat hier het verhaal van de zoektocht naar de eigenaar van [12 zilveren lepeltjes](#). Bent u op zoek naar iets of iemand dan is het advies om eerst via de diverse Facebook groepen uw oproep te doen. U maakt daar de meeste kans op een snelle reactie waar u weer mee verder kunt. Heeft u daar geen resultaat dan kan plaatsing via Joods Groningen misschien iets opleveren.

Diversen

Hier onder vindt u de volgende pagina's; [Colofon](#), [Contact](#), [Evenementen](#) en [Media](#). Op de [Evenementen](#) pagina worden evenementen getoond die van relevante betekenis zijn, momenteel zijn dit er 2. De [Media](#) pagina bevat podcasts (3) en (oude) filmpjes (3) die relevant zijn.

Disclaimer

Tot slot is er dan nog de disclaimer met onder de knop zelf de disclaimer tekst en daaronder het cookie en privacy beleid van Joods Groningen.

Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen familie geschiedenis, documentatie, foto's etc. in te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods Groningen thuis hoort? Mail dan naar info@joodsgroningen.nl

Ik zou het jammer vinden om u te zien gaan. Maar als u wilt, kunt u zich hier [afmelden](#).